

# Wil je ook een boom doneren voor de komende 100 jaar?

## HET MUSEUMBOS

Ieder jaar planten we een lindeboom in de boskamer *Tempo* van het Museumbos. Onder iedere boom wordt een fles begraven met een toekomstverwachting. Het bos groeit langzaam: we zijn in 1984 begonnen en in 2083 is het bos vol. Dan wordt de eerste boom omgehakt en de boodschap opgegraven. Op die plek kan dan weer een nieuwe boom geplant worden, zo blijft het kunstwerk eeuwig bestaan!

Om *Tempo* te kunnen laten bestaan werken we met sponsors: bedrijven en particulieren. Met het sponsorgeld worden de bomen gekocht, het bos onderhouden en de 'Boomplantdag' georganiseerd.

Eens in de drie jaar vieren we met alle liefhebbers van het Museumbos de 'Boomplantdag' in *Tempo*, een vrolijk feest met familie, vrienden, kinderen, limonade en muziek. Dan formuleert een schoolklas toekomstverwachtingen en begraaft deze onder de nieuwste boom.

- Bedrijven sponsoren een boom voor € 2.500 en faciliteren hiermee ook de Boomplantdag en de komst van een schoolklas naar het Museumbos. Jullie zijn van harte welkom op deze feestelijke dag. Aan de geschonken boom komt uiteraard een bordje met de bedrijfsnaam.
- Particulieren sponsoren een boom vanaf € 500. Je kunt je toekomstverwachting formuleren en laten begraven onder de boom. Aan de boom komt een bordje met je naam. Je kunt samen met familie en vrienden op een zelfgekozen moment een feestje vieren bij de nieuwe boom.

Wil je meer weten of heb je andere vragen, mail ons via [info@museumbos.nl](mailto:info@museumbos.nl) of bel met bestuurslid Michel Langendijk via 06 - 40963010

[www.museumbos.nl](http://www.museumbos.nl)